

Verksamhetsberättelse för 2021

Promenad i Slottsskogen

Pandemiåret 2021 började med digitala styrelsemöten. Vårprogrammet började sent med en promenad i Slottsskogen den 15 april. Ollas Ann-Mari hälsade välkommen och Birgitta gav några fakta om ställena vi passerade. Det medhavda fiket förtärdes vid friluftskyrkan där Ulla och Rosa underhöll med tvåstämmig skönsång.

Chalmerska Huset

En blåsig torsdag i maj besöktes ett av Göteborgs elegantare hus med anor från 1700-talet. Chalmerska Huset på Södra Hamngatan byggdes åt William Chalmers, som gjort sig en förmögenhet i Ostindiska Kompaniet. Flera prominenta Göteborgsprofiler har sedan dess huserat där till dess att det blev banklokal. Numera ägs huset av Chalmersstiftelsen.

Dala Gille guidades runt i lokalerna av husets intendent, Daniel Rydståle, som förtjänstfullt berättade om husets historia. Men först guidades vi genom familjejuridikens irrgångar, närmare bestämt framtidsfullmakt, av Roger Hägeryd, jurist hos Gillis Edman. Som gräddes på moset blev det sedan frukost i en av de vackra salarna.

Årsmöte på Aspenäs

En minst lika intressant historia har Aspenäs herrgård, med anor så långt tillbaka som till Gustav Vasa. En av de mera prominenta ägarna var Artur Seaton som tog över gården 1894. År 1912 var dock storhetstiden över när Seaton avled. Numera drivs herrgården av Comwell hotels.

Deltagarna i årsmötet togs emot i herrgårdens trädgård med strålande utsikt över sjön Aspen. Här trakterades de med skönsång av Ulla och Rosa samt Inger och Ingrid. Aino Trosell presenterade sin nya bok om Göteborgsvarven som försvann. Efter en utmärkt lunch inne i husets matsal blev det så dessert och årsmöte i trädgården igen. Styrelsen fick godkänt.

Dalaträff

I juli när som sommaren är som bäst blev det dags för Gillets årliga sommarträff. Denna gång samlades deltagarna på Lindgården utanför Hedemora och fick sig till livs lite kaffe med nybakat bröd och ost. En av trotjänarna Berit Serenius från Grådö/Falköpings mejeri berättade mejeriets historia varefter det blev dags att i karavan ta sig in till Hedemora, där guiden Lena Borgs visade staden, som är Dalarnas äldsta. I Martin Kochsrummet tog Lena fram gitarren och bjöd på både sång och dikter från Hedemoraparnassen. Efter en god lunch på Stället kunde deltagarna därefter besöka motorcykelmuseet som hade mycket intressant att visa.

Höstmöte

En god lunch på Långedrag's Vårdshus vid Västerhavet i strålande sol och värme

den 2 september åtföljdes av ett glatt och trevligt höstmöte där ordföranden Åke talade sig varm om det kommande jubileumsåret och hoppades att många skulle nappa på de trevliga programpunkter som styrelsen förberedde. Några nya medlemmar välkomnades in i föreningen.

Mat och hälsosamt åldrande

Jessica Samuelsson, doktorand vid Age Cap, Skandinaviens största centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs Universitet forskar om relationen kost och hälsa. Hon bjöd på ett antal goda råd om hur man ska äta för att leva länge och må bra. Dessutom hade hon tillsammans med några av medlemmarna i Dala Gille tagit fram konkreta förslag på goda matvanor. Där fanns smakprov på fruktdrycker, frukt och grönsaker, lax och rågbröd, godsaker gjorda av nötter, dadlar och kakao. De mycket intresserade åhörarna åt och mumsade förtjust av godsakerna och lovade i fortsättningen att följa råden.

Peoria på Radisson

Det har nu blivit en tradition att lyssna på gladjazz på Hotell Radisson när Peoria Jazz Band spelar. Detta gör man till en härlig lunch och umgås med glada och trevliga masar och kullor. I år hade man dessutom nöjet att lyssna till vokalisten Rosemary Simonsen.

Julfest

Så till sist en lika traditionell julfest, som vanligt i Masthuggets hus i december. Glögg och pepparkakor, fiol och nyckelharpa med paret Gillbro, lite klurigheter, samt en landgång med julmat är sådant som hör till. Dessutom ska Viktor Rydbergs Tomten läsas med inlevelse.