

Lite fakta om några byggnader i Slottskogen 2021

Polisvakt

Polisvakten ligger vid ett av parkens huvudstråk, i brynet mellan Gräfsnäsgården och Smålandsstugan. Det lilla vita huset som byggdes i början av 1900-talet hade två arrester, som användes fram till slutet av 30-talet. Överförfriskade flanörer och bråkstakar fick med handfasta poliser att göra. Var man för motsträvig åkte man in i "Sveriges vackraste polisstation". Idag är huset polismuseum. Öppet ibland sommartid.

Gräfsnäsgården - Folkdansringen Göteborg

I Gräfsnäsgården, som både är landskapsstuga och föreningsgård, pågår aktiviteter sju dagar i veckan. Här huserar Folkdansringen Göteborg, som tillhör riksorganisationen Svenska Folkdansringen. Som namnet säger handlar det mycket om folkdans, men slöjd, folkdräkt, folklig kultur med mera har lika stor del i verksamheten. De äldsta delarna av Gräfsnäsgården härstammar från mitten av 1700-talet. Då låg gården, som från början var förvaltarbostad till Gräfsnäs slott, i Gräfsnäs vid sjön Anten. Den flyttades till Slottsskogen 1967.. På sommaren brukar det även vankas dans på dansbanan och varje måndagkväll ges musikunderhållning på tunet med kaffeservering.

Smålandsgården

Vissa söndagar har Smålandsstugan öppet hus för allmänheten. Ursprungligen kommer stugan från Skubbhult i Femsjö socken, sex mil öster om Falkenberg. År 1904 köptes den av Smålands Gille. Året efter flyttades den till Slottsskogen och skänktes till Göteborgs stad. Till stugan hör också en visthusbod, ett getstall och en klockstapel. Gillet har sammankomst i stugan en gång per månad. I Smålandsstugan, som är från 1700-talet, finns mycket att titta på: gamla möbler, bonadsmålningar och bruksföremål.

Dalslandsstugan.

Den byggdes år 1827 i Steneby socken i Dalsland. På 1930-talet köpte Dalslands Gille stugan som flyttades till Göteborg och Slottsskogen. Idag finns 170 medlemmar. Vissa söndagar har stugan öppet för visning och servering. Då kan man dricka kaffe med "klengås" en dalsländsk specialitet. Klengås är en smörgås med riven sanost/mesost (gjord på vassle). I samband med friluftsgudtjänst serveras ofta kyrkkaffet här.

Hallandsgården

Gården kommer från Knipereds by i Norra Halland och har sedan slutet av 1700-talet bebotts av flera generationer stolsnickare. Sedan 1946-47 då huset flyttades till Slottsskogen har det varit en samlingspunkt för hallänningar i Göteborg. Gillet har idag ca 150 medlemmar som arbetar för att bevara halländsk kultur, seder och traditioner. Brasafton, Gökotta, luciafirande och måltider med halländsk anknytning sker i gillet's regi. Mellan Villa Belparc och Smålandsstugan, ligger den 200-åriga rödfärgade Hallandsgården. Den är öppen för allmänheten Kristi Himmelfärdsdag samt vissa söndagar från maj till september då det också serveras kaffe i stugan.

Friluftskyrkan

Friluft Man kan hyra friluftskyrkan för kyrkan har ett altare av sten och ett kors av trä. Sommarsöndagar firas gudstjänst här kl.16.00.Sv. Kyrkan, Stadsmissionen och frikyrkorna turasmom. Kyrkkaffe serveras efetråt i någon av landskapsstugorna. Man kan hyra friluftskyrkan för dop, vigsel och nu kanske begravning....Hör med din församling eller Göteborgs Stads kundcenter 031-365 00 00 om Du är intresserad av att hyra.